

## Wampex 1 - 30 oktober 2015

De 40e Wampex, pakweg 30km in het donker lopen aan de hand van (dit jaar) 40 verschillende routes.

We moesten ruim van te voren verzamelen in het kantine-gebouw om verschillende informatie goed op te nemen aan de hand van een videofilm, info-borden en een pc-presentatie. Informatie die we echt nodig hadden om de routes goed te volbrengen.

Maar ook hadden we thuis al verschillende dingen moeten opzoeken (dankjewel Nina voor de volledige lijst van Disney-figuren, want alleen daardoor hebben we de 'foute route' (door Warner bros-figuren) weten te ontlopen. Terwijl we zagen dat verschillende andere groepen daar wèl de mist in gingen!)

Routes 1 en 2 en 3 verliepen aan de hand van de info op de borden, had je niet goed opgelet dan liep je hier al ongelofelijk te zoeken.

Route 3 was de route van Narnia, ontzettend mooi gemaakt! En we lieten ons niet verleiden door de Witte Heks.

Hier kregen we ook het routeboekje, maar die begon bij route 4, het peddelen was dus echt noodzakelijk (wel handig trouwens als het bootje niet meer op de aanlegplank vast ligt 0:-) )

Bij route 4 moesten we mbv het kompas de juiste route bepalen. Eerst wat aanloopp problemen (hoe was het ook al weer en waarom stoort ie toch zo als je hem vlak voor je neus houdt (te dicht bij de telefoon).

De volgende route moesten we de krimpende windroute nemen (weet iemand wat dat is?), we bleken met rechtsom een goede keus te hebben gemaakt.

De volgende route was aan de hand van maanstanden, op de info-borden hadden we de juiste volgorde gevonden, maar we moesten er rekening mee houden dat we deze omgedraaid moesten lopen, dus niet bij aanwijzing 3 beginnen ( 1 en 2 misten), maar bij nummer 7.

Uiteindelijk vonden we 2 en 1 om de route uit te lopen.

Hiermee stonden we weer op een stempel post ('ja het gaat heel goed') waarna we de oleaatroute (ad hand van kaart en kompas) nogal fout begonnen, weer een dikke km te ver gelopen \*sorry, mijn fout\*.

De QR-route was ook weer op kompas.

Route 10 was de kerstroute, volgen van kerstversieringen, een pokke-end lopen door het kreupelhout (met het nodige gestruikel over braamstruiken).

Via een coördinaatroute kwamen we bij de volgende stempel post en bij het verlichte eilandje, waarop info voor de volgende route te vinden was. Marielle en Nina gingen peddelend met de zwaan erheen, en Ellen en ik trokken ze terug. Het was even zoeken maar al snel waren we op de juiste weg.

Via de historische route ('volg de aanwijzingen op de bomen'), inhoudelijke route ('kompasrichting bepalen door te rekenen met inhoudsmaten') en kleintje kenteken (via stukjes kentekenplaat) komen we bij de Spookachtige route. Wat gaaf gemaakt ook weer! We kunnen wel heel veel geluid maken met ons vieren 0:-)

Na het volgen van ons hart en de geallieerden komen we bij de shortcut. Geen twijfel mogelijk: we gaan voor de volle mep! En dus een potje pesten, zonder vals te spelen.

Ondertussen lopen we in de omgeving van Marum, waar een piraten-festival aan de gang is. Ellen loopt plots wel heel swingend de routes nu.

Met Jan Smit komt een eind aan het festival, en gaan wij door een duiker onder de toegangsweg van het festival door.

De éénvoudige route blijkt voor ons niet zo eenvoudig, wat we hier moeten blijft geheim (dus we volgen de groep voor ons 0:-) )

Bij de geletterde route vinden we de hint voor de Maja-route (26). Het rekenen met het Maja-stelsel had ik gelukkig snel door (in het gebouw) dus dat ging flitsend. Via Groningse vlaggetjes en grenspalen en pompebladen komen we bij een post waar Nina besluit te stoppen. We hebben nog wel een 6km's te gaan, en haar voeten zijn echt stuk. Te veel lopen door het natte gras met lage schoenen nekken haar. En we hebben echt veel weilanden gezien! (En koeieflatsen gevoeld)

De volgende route was even lastig opstarten, maar met het juiste papier in handen gaat het goed. Het zoeken van damstenen in bomen is niet altijd even makkelijk, maar we redden ons er wel mee.

Daarna het volgen van Schengen-landen. Het zei mij helemaal niks, maar gelukkig heeft Ellen de hele lijst opgeschreven (thuis). Route 34 is een opdracht met emmers water en precies 4liter afpassen om een letter te verkrijgen. Er staat een info-bord en daarmee komen we bij de omgekeerde flippo-route.

Route 36, eind in zicht, de vermoeidheid slaat toe, maar oh, wat lopen we hier verkeerd... Domino lukt nog wel, maar het omzetten van digitaal naar analoge klok valt tegen. Thanks tot Ellen en Mariëlle besluiten we een stukje terug te lopen (weer een km om, weer mijn schuld) maar komen daarmee op de juiste plek uit voor de volgende route.

De laatste boottoertocht. We halen een stempel bij een drijvende caravan en via het volgen van de Levenslijn en de laatste loodjesroute komen we op onze eindbestemming aan.

34km, 10.5uur, maar weer een ontzettend leuke ervaring rijker.

Dankjulliewel meiden, wat mij betreft volgend jaar weer!!!

- met [Ellen Nijholt-Bruins](#), [Nina Klompmaker](#) en [Mariëlle Klompmaker](#) en Riëtte Kok





